

DROMEN

Bolivië



Begeleide rondreis Bolivia

18 dagen

Vertrekdatum: 22 september 2021

DAG	BESTEMMING	BEKNOPTE ROUTE & BEZIENSWAARDIGHEDEN
Dag 1	Brussel – Santa Cruz	Vlucht naar Santa Cruz
Dag 2	Santa Cruz - Sucre	Aankomst Santa Cruz. Aansluitende vlucht naar Sucre. Rustige dag. Wandeling door koloniale centrum
Dag 3	Sucre	Bezoek aan Sucre
Dag 4	Sucre – Potosi	Rit naar Potosi. Bezoek zilvermijn. Wandeling door oude centrum
Dag 5	Potosi - Tupiza	Bezoek Potosi (Muntgebouw, Sta Teresa-klooster, markt), rit naar Tupiza
Dag 6	Tupiza - San Pablo de Lipez	Rit over de hoogvlakte en bezoek aan Quebrada de Palala, El Sillar-vallei, Cerillos, Ciudad de Roma
Dag 7	San Pablo de Lipez – Villamar	Prachtige rit naar Villamar, via Laguna Capina
Dag 8	Villamar – Laguna Hedionda	Laguna Colorada, Sol de Mañana, Laguna Verde, Arbol de Piedra, Laguna Honda, Laguna Hedionda
Dag 9	Laguna Hedionda – Colchani	Prachtige rit naar zoutvlakte van Uyuni en Incahuasi-eiland
Dag 10	Colchani - La Paz	Vlucht naar La Paz. Bezoek aan Tiahuanaco
Dag 11	La Paz - Titicacameer	Rit naar Copacabana, boottocht naar Eiland van de Zon, bezoek Piikokaina-ruines, wandeling van anderhalf uur
Dag 12	Titicacameer - La Paz	Verkenning Eiland van de Zon, per boot terug naar Copacabana, terug naar La Paz.
Dag 13	La Paz - Madidi Nationaal Park	Vlucht naar Rurrenabaque. Per motorboot naar Madidi Nationaal Park.
Dag 14	Madidi Nationaal Park	Bezoek aan de jungle
Dag 15	Madidi Nationaal Park - La Paz	Per motorboot terug naar Rurrenabaque. Vlucht naar La Paz.
Dag 16	La Paz - Santa Cruz	Stadsbezoek La Paz. Vlucht naar Santa Cruz
Dag 17	Santa Cruz - Brussel	Vlucht Santa Cruz - Brussel
Dag 18	Brussel	Aankomst Brussel

Prijs per persoon in tweepersoonskamer: **€ 6.185** 

Toeslag eenpersoonskamer: **€ 935**

Minimum aantal deelnemers: 8

Maximum aantal deelnemers: 14

 : De meeste Dromen-reizen zijn toegankelijk voor reizigers met een normale fysieke conditie. Een paar programma's zijn echter – om uiteenlopende redenen - avontuurlijker te noemen. Soms reizen we (deels) met terreinwagens omdat het wegennetwerk niet al te best is. Dit betekent dat reizigers tegen een stootje (of een putje) moeten kunnen en dat korte trajecten toch lang kunnen duren. Soms trekken we door onherbergzame of weinig toeristische gebieden waar de accommodatie en eetgelegenheden eenvoudig tot zeer eenvoudig zijn. In een aantal programma's zijn wandelingen voorzien die ietsje zwaarder zijn dan gewoonlijk. Voor velen maakt dit de reis net speciaal, maar sommigen voelen zich hier misschien minder goed bij. Reizen aangeduid met een jeep-symbool zijn daarom enkel geschikt voor doorwinterde reizigers met een positieve ingesteldheid die beperkter comfort weten te relativiseren. Aarzel niet ons te contacteren als u hierover vragen zou hebben.

Specifiek voor deze reis: Vijf dagen wordt gereden met terreinwagens over onverharde wegen en pistes. Voor het grootste deel zijn deze wegen niet zo slecht, maar wel zeer stoffig. Op een aantal plaatsen echter is de weg zeer slecht en hobbelig. De reis speelt zich grotendeels af op grote hoogte wat bij sommige mensen problemen kan geven. Hotelkamers zijn steeds correct, altijd met eigen badkamers, maar vooral op de hoogvlakte en in de jungle zijn ze eenvoudig tot zéér eenvoudig te noemen, waarbij ook service en maaltijden niet altijd de norm halen die op onze reizen de standaard is.

INBEGREPEN IN DE PRIJZEN

In het programma vermelde vluchten

Luchthaventaksen, brandstof toeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 30 november 2020

Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal)

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen

Transport ter plaatse

Foaien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJZEN

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering

Vrijblijvende fooi voor reisleider

PROGRAMMA

Dag 1: Brussel – Santa Cruz

Afspraak te Zaventem voor vertrek naar Santa Cruz.

Dag 2: Santa Cruz - Sucre

Aankomst in Santa Cruz en aansluitende vlucht naar Sucre. Transfer naar het hotel waar we onmiddellijk de kamers betrekken en ons kunnen opfrissen na de lange vlucht. Sucre is de grondwettelijke hoofdstad van Bolivië en was tijdens de Spaanse koloniale periode het administratieve, politieke en religieuze centrum van het land. In de namiddag maken we een eerste verkennende wandeling door het mooie koloniale centrum. Hotel Parador Santa Maria La Real. (A)

Dag 3: Sucre

Uitgebreid bezoek aan deze sfeervolle 'witte' stad met z'n prachtige koloniale gebouwen. Op ons programma staat onder meer de Casa de Libertad, waar Simon Bolivar de onafhankelijkheid van Bolivië tekende, het Recoleta-klooster, het Recoleta-uitkijkpunt vanwaar we een mooi uitzicht hebben over de stad, het stadskerkhof met z'n indrukwekkende praalgraven ... (O-M-A)

Dag 4: Sucre – Potosi

Rit naar de oude mijnstad Potosi, waar de Spanjaarden een fabelachtige rijkdom vergaarden ten koste van duizenden indianenlevens. De nabij gelegen Cerro Rico (Rijke Berg) bleek de rijkste voorraad zilver te bevatten die ooit was gevonden en al snel werd Potosi één van de meest welvarende steden uit de 17de eeuw. We brengen een bezoek aan één van de coöperatieve mijnen, waar nog altijd mineralen gewonnen worden en waar nog bijna in middeleeuwse omstandigheden gewerkt wordt. Bij valavond maken we een wandeling door het oude stadscentrum, langs een paar van de mooi verlichte oude kerken en monumenten. Hotel Coloso. (O-M-A)

Dag 5: Potosi - Tupiza

Het imposante Muntgebouw van Potosi wordt door velen beschouwd als het belangrijkste museum van Bolivië. We nemen uitgebreid de tijd om er de schitterende collectie te bekijken. In de namiddag wandelen we over de authentieke markt van de stad en brengen een bezoek aan het prachtig gerestaureerde Santa Teresa-klooster dat nog steeds in gebruik is en waar we een goed idee krijgen van het leven van de slotzusters. Rit naar Tupiza langs schitterende landschappen, dwars door de Andes en over de hoogvlakte. Hotel Mitru. (O-M-A)

Dag 6: Tupiza - San Pablo de Lipez

Tupiza is een slaperig stadje niet ver van de Argentijnse grens. De belangrijkste bezienswaardigheid vormen de vele rond de stad gelegen canyons met geërodeerde rotsformaties in een rijke schakering van aardtinten. We bezoeken enkele van deze mooiste quebradas en zien onder meer de Quebrada de Palala, met rode en roze naaldrotsen en de spectaculaire El Sillar-vallei. Daarna zetten we koers naar de oude zilverbijstad San Pablo de Lipez, gelegen midden in de hooglandwoestijn. We houden nog even halt in Cerillos, een dorp, waar we merken hoe hard het leven in deze woestijn is. Voor we in San Pablo toekomen bewonderen we nog de spectaculaire rotsformaties van El Ciudad de Roma, die vooral in de latere namiddag heel fotogeniek zijn. Hotel Sumaj Jallpa. (O-M-A)

Dag 7: San Pablo de Lipez – Villamar

Ook vandaag weer worden we tijdens onze rit naar Villamar vergast op weergaloze landschappen. Waar de natuur gisteren echter uitgesproken woestijnachtig was, rijden we vandaag door wat groenere regio's. We houden regelmatig halt voor het maken van foto's of om even gewoon te genieten van de schitterende uitzichten. Bij zogenaamde bofedales, plaatsen waar een combinatie van smeltwater en grondwater zorgt voor groene oases, zien we wellicht kuddes lama's of alpaca's grazen. We houden halt bij de lagune van Capina, een uitgestrekt borax-zoutmeer. Hotel Mallku Cueva. (O-M-A)

Dag 8: Villamar – Laguna Hedionda

Vroeg uit de veren en rit naar de oostelijke oever van de Laguna Colorada (4.300 m). Door toedoen van specifieke algen kleurt dit meer vaak bloedrood. Groepen zeldzame flamingo's zorgen vaak voor een extra kleurrijk accent. Via de geisers en kokende modderpoelen van het thermisch gebied Sol de Mañana rijden we

tot aan de Laguna Verde, een smaragdgroen meertje aan de voet van de Licancabur-vulkaan. De desolate omgeving, de trotse vulkaan en het onwezenlijk groen gekleurde meer laten opnieuw een diepe indruk na. Picknick-lunch. Via de westelijke oever van de Laguna Colorada rijden we de Siloli woestijn in, waar we de iconische Arbol de Piedra zien. Via de laguna Honda bereiken we de Laguna Hedionda, waar we met wat geluk heel wat flamingo's kunnen zien, vlak bij ons hotel dat schitterend gelegen is aan de oever van het meer. Hotel Los Flamencos. (O-M-A)

Dag 9: Laguna Hedionda – Colchani

We trekken verder door de adembenemende natuur, langs de Laguna Cañapa tot bij een uitkijkpunt op de nog rokende Ollagüe-vulkaan. Via de kleinere zoutvlakte van Chiguana rijden we naar San Juan, waar we een oude necropolis van de Lipaz Aymara's zien. Rit naar het 10.000 km² grote zoutmeer van Uyuni. Midden in die uitgestrekte witte leegte vinden we het Incahuasi-eiland met z'n reuzencactussen. Een korte klim naar de top van dit eilandje biedt een uniek uitzicht over het zoutmeer dat verblindend wit afsteekt tegen de hemelsblauwe lucht. De uitkristallisatie van het zout in de vorm van hexagonale tegels verleent het landschap zowaar een artistieke sfeer. Picknick-lunch. We kijken uit naar een bijzondere zonsondergang en slapen in het deels uit zout opgetrokken hotel Palacio de Sal. (O-M-A)

Dag 10: Colchani - La Paz

Rit naar Uyuni en ochtendvlucht naar La Paz, waar we toekomen op de El Alto luchthaven, gelegen op 4.060 meter hoogte, en daarmee de hoogstgelegen commerciële luchthaven ter wereld. We rijden meteen door naar de archeologische site van Tiahuanaco. De Tiahuanaco-cultuur was één van de belangrijkste en oudste Zuid-Amerikaanse beschavingen, die ontstond rond 1.500 v.C. en bleef bestaan tot haar plotse en mysterieuze verdwijning rond het begin van de 13de eeuw. Terugkeer naar La Paz, spectaculair gelegen in een diepe kloof aan de rand van de altiplano. Vanop een uitkijkpunt zien we de stad die zich 900 meter onder ons uitstrekt. Hotel Europa. (O-A)

Dag 11: La Paz - Titicacameer

Vertrek naar Copacabana aan het Titicacameer. Het meer was heilig voor de Inca's en Aymara's, want de oppergod Wiracocha zou zijn zoon uit de wateren van het meer hebben laten verrijzen om het Inca-rijk te stichten. Ook later bleef het meer een religieuze aantrekkingskracht bezitten en Copacabana groeide uit tot een bedevaartsoord. Hier vinden vóór de basiliek regelmatig ceremonies en autozegeningen plaats, die aantonen hoezeer de door de Spanjaarden geïmporteerde katholieke godsdienst versmolten is met eeuwenoude tradities. Boottocht naar het Eiland van de Zon en bezoek aan de Pilkokaina-ruïnes. Tijdens een flinke wandeling (op 4.000 m) genieten we van de omringende natuurpracht. Ecolodge La Estancia. (O-M-A)

Dag 12: Titicacameer - La Paz

Bij helder weer beleven we een prachtige zonsopgang boven het Titicacameer. Vervolgens verkennen we nog enkele interessante plekje's en verlaten daarna het eiland van de Zon. Terugkeer naar La Paz. Hotel Europa (O-M)

Dag 13: La Paz - Madidi Nationaal Park

Vandaag maken we kennis met een héél ander aspect van Bolivia: de tropen. Een korte vlucht brengt ons naar het jungledorp Rurrenabaque, gelegen aan de voet van het Andesgebergte, op de grens met het Amazonewoud. Met motorbootjes varen we over de rivieren Beni en Tuhuichi tussen groene oerwouden stroomopwaarts tot in het Madidi Nationaal Park. We logeren in de ecolodge Chalalan. (O-M-A)

Dag 14: Madidi Nationaal Park

Het Madidi Nationaal Park, een der laatste ongerepte stukjes Amazonewoud, is de uitgelezen plek om alle facetten van dit fragiele ecosysteem te leren kennen. We maken een jungle-wandeling met een lokale gids, die ons laat kennismaken met deze wonderbaarlijke omgeving en ons leert dat de 'Groene Hel', mits de nodige kennis en ervaring, zeker ook een 'Groene Hemel' kan zijn. Daar onze jungle-lodge binnen het nationaal park ligt, hebben we ook een grote kans om dieren te observeren, zowel in het woud als langs de rivieroever. (O-M-A)

Dag 15: Madidi Nationaal Park - La Paz

Na een ontbijt met verse producten uit het oerwoud, varen we terug de rivier op, stroomafwaarts tot Rurrenabaque. Terugvlucht naar La Paz. Hotel Europa. (O-M-A)

Dag 16: La Paz - Santa Cruz

We verkennen La Paz, deels te voet, deels per bus en deels met het openbare kabelbaan-netwerk. We zien het historische stadscentrum met het Murillo-plein en de kerk van Sint-Franciscus en maken een wandeling langs enkele authentieke en voor westerlingen soms surreële markten, waaronder de beruchte Heksenmarkt. Verder op het programma staan de Maanvallei en de residentiële 'Zona Sur'. Vlucht naar Santa Cruz. Hotel Cortez. (O-M-A)

Dag 17: Santa Cruz - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor vlucht naar Brussel. (O)

Dag 18: Brussel

Aankomst in Brussel.