

# DROMEN

Laos



# Begeleide rondreis Laos

18 dagen

Vertrekdatum: 16 november 2025

## PROGRAMMA

### Dag 1: Brussel – Bangkok

Afspraak in Zaventem voor vertrek naar Bangkok.

### Dag 2: Bangkok – Chiang Khong

Aankomst te Bangkok en aansluitende vlucht naar Chiang Rai, dichtbij de grens met Myanmar. Indien de tijd het toelaat brengen we een bezoek aan de eigentijdse Wat Ron Khun. Vervolgens rijden we verder oostwaarts, richting Chiang Khong, waar we de volgende dag de grens met Laos zullen oversteken. Hotel Chiang Khong Teak Garden Riverfront. (M-A)

### Dag 3: Chiang Khong - Pak Beng

Vroeg uit de veren. Een korte rit brengt ons naar de grens, waar we onze Laotiaanse gids ontmoeten. In Huay Xeï schepen we in op onze privé-boot waarmee we stroomafwaarts de Mekong-rivier zullen afvaren, dieper Laos binnen. Tijdens de rustige boottocht genieten we van de mooie landschappen die voorbijglijden. We maken ook kennis met het dagelijkse leven van de etnische minderheden die wonen in de kleine dorpen langs de rivier. In de loop van de namiddag bereiken we Pakbeng waar we overnachten in een lodge met prachtig uitzicht op de Mekong. Pakbeng Lodge. (O-M-A)

### Dag 4: Pak Beng - Muang La

We vertrekken voor een tocht van enkele dagen naar het ongerepte noorden van het land, een prachtig groene en bergachtige streek die bewoond wordt door heel wat etnische minderheden, zoals de Hmong, Khmu, Lue en Tai Kao. We houden regelmatig halt om te genieten van de landschappen en we stoppen ook in enkele dorpen. In de loop van de namiddag aankomst in Muang La, waar we nog een bezoekje brengen aan de Phou That-stupa, gelegen op een heuvel van waarop we een mooi uitzicht hebben over de stad en de omgeving. Hotel Nam Kat Yorla Pa. (O-M-A)

### Dag 5: Muang La

Vandaag stappen we even over in terreinwagens en reizen door indrukwekkende berglandschappen tot op een hoogte van meer dan 1000 meter. We maken kennis met de Akha in hun traditionele dorpen en leren meer over hun authentieke levenswijze, hun weeftechnieken en hun animistisch geloof. Picknick-lunch. In de namiddag ontmoeten we de Hmong-minderheid, één van de grootste etnische minderheden in Zuidoost-Azië. Bij een bezoek aan een dorp maken we kennis met hun dagelijkse leven en zien we hoeveel belang deze mensen hechten aan het kweken van dieren, zoals varkens en buffels. (O-M-A)

### Dag 6: Muang La - Nong Khiaw

Rit naar Muang Khua, gelegen aan de oevers van de Nam Ou en de Nam Pak. We schepen in voor een trip op de Ou-rivier, tot in Nong Khiaw. Deze tocht wordt algemeen beschouwd als één der mooiste boottochten in dit deel van Zuidoost-Azië. We varen door een weelderig groen landschap tussen indrukwekkende karstformaties. Langs de oevers liggen dorpjes waar het vaak lijkt of de tijd bleef stil staan. We onderbreken onze rit in het aangename plaatsje Muang Ngoi. Picknick-lunch aan boord. Mandala Ou Resort. (O-M-A)

### Dag 7: Nong Khiaw - Luang Prabang

Rit naar Pak Ou, waar we een bezoek brengen aan de hoog boven het water gelegen Tam Thing-grotten, die honderden Boeddhabeelden herbergen, variërend in afmeting van enkele centimeters tot manshoog. Vervolgens reizen we nog een tweetal uur verder per boot naar de voormalige Laotiaanse koningsstad Luang Prabang, een van de meest authentieke steden in Zuidoost-Azië. Nadat we ingecheckt zijn in ons hotel maken we een eerste verkennende wandeling doorheen het oude stadsdeel. Hotel Maison Dalabua. (O-M-A)

### Dag 8: Luang Prabang

Na het ontbijt rijden we naar de Kuang Si-watervallen, waar we een wandeling maken langs een reeks van blauwgroene poelen en watervallen, omgeven door dichte jungle. Terugkeer naar Luang Prabang, waar we na het beklimmen van de Phou Si-heuvel (328 treden) beloond worden met een schitterend uitzicht over de stad en de Mekong. Daarna is er nog wat vrije tijd om op eigen houtje rond te slenteren of om op een gezellig terrasje aan de rivier het leven langs het water gade te slaan. Later maken we een wandeling over de avondmarkt van de stad, waar heel wat handwerk van de minderheden aangeboden wordt, een ideale plek voor de aankoop van enkele mooie souvenirs. (O-M-A)

### Dag 9: Luang Prabang - Vang Vieng

Luang Prabang is een van de weinige plaatsen in Zuidoost-Azië waar de monniken nog elke ochtend op bedelronde trekken. Wie dit unieke gebeuren wil meemaken, dient hiervoor wel zeer vroeg op te staan. Wandelend en fietsend ontdekken we verder het gezellige oude centrum en bezoeken een aantal van de mooiste tempels. Onder meer de Wat Xhieng Thong, de Wat Mai en de Wat Visoun zullen u zeker bekoren. Ook het Koninklijk Paleis-museum ontbreekt niet op ons programma. 's Namiddags rijden we met de door de Chinezen aangelegde hogesnelheidstrein in een uurtje naar Vang Vieng, een dorpje gelegen in een indrukwekkend karstlandschap aan de Song-rivier. We overnachten in het aangename Riverside Boutique Resort (O-M-A)

### Dag 10: Vang Vieng

Na de lange rit van gisteren doen we het vandaag rustig aan, maar voor wie wil, toch een tikkeltje avontuurlijk. Per mountainbike verkennen we, over hobbelige wegen, de mooie natuur rond Vang Vieng. We fietsen onder meer naar de Dok Ngem-grotten, een van de vele grottenstelsels die in de karstformaties van de streek terug te vinden zijn. Wie de rit liever niet per mountainbike maakt, reist per lokale tuktuk. In de latere namiddag maken we een mooie boottocht op de Nam Song, die zich een weg zoekt tussen de indrukwekkende kalksteenformaties. (O-M)

### Dag 11: Vang Vieng - Phonsavan

Een lange rit door de bergen, onderbroken door fotostops brengt ons naar Phonsavan, de uitvalsbasis voor een bezoek aan de Vlakte der Kruiken. Deze vlakte ligt bezaaid met restanten van manshoge urnen, sommigen intact, anderen in stukken gebroken. De oorsprong van deze mysterieuze, ongeveer 2000 jaar oude kruiken blijft een raadsel, maar wellicht waren het graven. Rond Phonsavan zijn meer dan 400 vindplaatsen ontdekt, waarvan er slechts enkele voor bezoekers toegankelijk zijn. In de namiddag bezoeken we de zogenaamde Site 1, waar we een eerste cluster kruiken bekijken en waar ook een klein informatiecentrum is dat nuttige informatie verschaft over de kruiken en over de oorlogsperiode tussen 1964 en 1975. Hotel Vansana Plain of Jars. (O-M-A)

### Dag 12: Phonsavan - Vientiane

Een rit naar de sites 2 en 3, waar we - telkens in een mooi stukje natuur - meer kruiken kunnen bekijken, voert ons langs een aantal Hmong-dorpen waar we kunnen zien hoe de overblijfselen van de bommen uit de periode van de Vietnamoorlog door de dorpelingen omgevormd worden tot allerlei gebruiksvoorwerpen. We sluiten ons verblijf in Phonsavan af met een bezoekje aan de levendige en kleurrijke markt. In de namiddag vliegen we naar Vientiane. Hotel Settha Palace. (O-M-A)

### Dag 13: Vientiane

Verkenning van de Laotiaanse hoofdstad. Op ons programma staat een bezoek aan de Wat Sisaket, de oudste nog intacte tempel van de stad en aan de voormalige koninklijke tempel Wat Ho Pra Keo. We bekijken

ook de mooie That Luang-stoepa en houden halt bij het Patuxay-monument, de lokale 'Arc de Triomphe'. In de namiddag is er keuze tussen wat vrije tijd of een fietstocht van een tweetal uur doorheen onder meer de residentiële wijken van de stad. 's Avonds slenteren we nog even over de avondmarkt langs de Mekongrivier. Hotel Green Park. (O-M-A)

#### Dag 14: Vientiane - Don Khong

Vroege vlucht naar Pakse (picknick-ontbijt). We reizen meteen door naar het Bolaven-plateau, gelegen op een hoogte van ongeveer 1300 meter en bekend om z'n watervallen, rubber- en koffieplantages en z'n mooie natuur. We bekijken de watervallen Tad Fane en Tad Lo, gevolgd door een bezoek aan een plantage en enkele dorpen van de Alak-, Nge- en Katu-minderheden. In de latere namiddag bereiken we over een brug over de Mekong het eiland Don Khong. Hotel Pon Arena. (O-M-A)

#### Dag 15: Don Khong - Don Daeng

Zo'n honderd kilometer ten zuiden van Pakse bereikt de Mekong zijn breedste punt (ca. 14 kilometer) en is bezaaid met eilandjes. De lokale bevolking noemt dit gebied Si Phan Don, wat '4000 eilanden' betekent. Per 'longtail'-boot verkennen we dit mooie stukje natuur. Op het Khone-eiland zien we een aantal overblijfselen uit de Franse koloniale periode en bezoeken we de Li Phi-waterval. Nadien rijden we naar de Khone Papheng-watervallen, nabij de grens met Cambodja. Deze watervallen worden beschouwd als de meest indrukwekkende van Zuidoost-Azië. 's namiddag rijden we langs de Mekong terug een stuk naar het noorden en slapen op het rustige eiland Don Daeng. La Folie Lodge. (O-M-A)

#### Dag 16: Don Daeng

Bezoek aan Wat Phu (UNESCO erfgoed), een der mooiste Khmertempels buiten Cambodja. De meer dan 1000 jaar oude tempel werd opgetrokken tegen de hellingen van de heilige Phu Kao-berg. Een met steles afgezoomde ceremoniële weg voert naar een aantal pelgrimsverblijven vanwaar een reeks trappen leidt naar de eigenlijke tempel, gewijd aan de hindoeïsche god Shiva. Het uitzicht van bij de tempel over de omliggende vlakte en de Mekong is ronduit schitterend. In de namiddag keren we terug naar het hotel en is er tijd om dit slaperige eiland even te verkennen. (O-M-A)

#### Dag 17: Don Daeng - Bangkok

Vooraleer de lange terugreis naar België aan te vatten, genieten we rustig van het ontbijt en is er nog wat tijd om te relaxen vooraleer de koffers te pakken. Rond de middag steken we de Mekong over naar Champasak, vanwaar we na het middagmaal doorrijden naar Ubon Ratchatani in Thailand. Vlucht naar Bangkok en aansluitende vlucht naar Brussel.

#### Dag 18: Bangkok - Brussel

Aankomst in Brussel.

**VERTREKDATUM: 16 NOVEMBER 2025**

Prijs per persoon in tweepersoonskamer: **€ 6.650**

**Korting bij inschrijving voor 1 april: € 150**

Toeslag eenpersoonskamer: **€ 1.245**

Minimum aantal deelnemers: 6

Maximum aantal deelnemers: 14

### Inbegrepen in de prijzen

In het programma vermelde vluchten

Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 december 2024

Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal)

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen

Transport ter plaatse

Foaien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers

### Niet inbegrepen in de prijzen

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering

Visumkost

Vrijblijvende fooi voor reisleider

